

**Vraag het aan Morya**

## Levenslessen

**Je kan je gedachten laten wassen in je hart**

“Je kan je gedachten laten afdalen naar je hart, en dan krijgen ze een wasbeurt, een grondige schoonmaak. De wassing die de gedachte krijgt is innerlijk, van binnenuit. De gedachte op zichzelf blijft, maar ze wordt getransformeerd. Een gedachte die negatief is, die dof is, zonder klank en zonder weerklank, zal ineens een schittering krijgen, want er komt iets bij. De gedachte blijft, maar er komt iets bij, er komt een kleur bij, een klank, een gloed.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”  
(uit hoofdstuk 3: ‘Het koninkrijk van God’)

Een gelijkaardige oefening vind je in het Morya Wijsheid Basiswerkboek (punt 34)

© Mayil.com